

Η Γιορτή της Σημαίας

- “Απολυτικό Αγίας Σκέπης (Θεομητορικό): ψάλλει η μαθήτρια Ζωή Καϊσαρλή
- Ανάγνωση πρακτικού από την κα Βούγια Ευθ.- Ορισμός Σημαιοφόρων και παραστατών
- Παράδοση της Σημαίας από τη Δ/ντρια του Σχολείου μας κ. Ευρυδίκη Κωνσταντίνου.
- “Ύμνος της Σημαίας”, του Στέφανου Δάφνη. Απαγγέλλει η σημαιοφόρος Καϊσαρλή Μυρσίνη.
- Απονομή Αριστείων & Βραβείων
- Στη γιορτή παρίσταται η εγγονή της ηρωίδος Λέλας Καραγιάννη, κα Λέλα Βύρωνος Καραγιάννη

Η Γιορτή της 28^{ης} Οκτωβρίου 1940 "Με την ευχή της μάνας..."

- Ακούγονται τα **ποιήματα**:
«28η Οκτωβρίου» του Δ.Κ. Ευαγγελίδη, από τους μαθητές Ηλία Λελεντζή και Θεοφάνη Καλαπανίδα
«Μάνα και Γιος» (1940) του Νικηφόρου Βρεττάκου από τον μαθητή Κανελλόπουλο Ελευθέριο.
«**Διαβάτη, στάσου προσοχή**» του Βασίλη Ρώτα από τη μαθήτρια Κων/να Δρόλαπα
- **Το Ιστορικό πλαίσιο εποχής** διαβάζει η μαθήτρια Καϊσαρλή Ζωή
Αφήγηση οι μαθητές και οι μαθήτριες : Πουλιάσης Αντώνιος, Τσιπίσης Βασίλειος, Νικολιά Θεοδώρα, Στεφανούρη Κωνσταντίνα, Εφραιμίδου Ελεονώρα, Κιουλαφή Χριστίνα, Τεσσέρη Ευαγγελία
Δρώμενα: Μανδελένης Κωνσταντίνος, Καλογερόπουλος Πέτρος, Καραί Γιοέλ-Κωνσταντίνος, Μπαμπάτσικος Γεώργιος- Μάριος.
Το οπτικό υλικό προέρχεται από το σχολικό ντοκουμαντέρ για την 28^η Οκτωβρίου 1940 της Φ. Καμπούρη με αφηγητές τους Γ. Ιωαννίδη και Θ. Ατσαλάκη.
- **Από τη χορωδία του σχολείου μας ακούγονται τα τραγούδια**:

«**Κορόιδο Μουσολίνι**», Αγνώστου και μουσική Γ. Οικονομίδη
«**Έφεδρος ανθυπολοχαγός**», σε στίχους Πυθαγόρα και μουσική Γ. Κατσαρού

«**Μικρός Λαός**», του Γ. Ρίτσου και μουσική Μ. Θεοδωράκη
«**Άξιον εστί**» του Οδ. Ελύτη και μουσική Μ. Θεοδωράκη

Στη χορωδία συμμετέχουν οι μαθήτριες:
Ανυφαντή Αφροδίτη, Βαξεβανάκη Κων/να, Καϊσαρλή Ζωή, Κοντονάσιου Ευγενία, Λιάρου Χριστιάννα, Μακρुकώστα Εύη, Μαρή Ειρήνη, Ντάσιου Βασιλική, Παπουτσάκη Δήμητρα, Παρίση-Τζουμάκα Μαρία-Μυρσίνη Στο **πιάνο** συνοδεύει η μαθήτρια Δρόλαπα Κων/να.

- Στο θεατρικό σκετς «**Στο μέτωπο**» παίρνουν μέρος με σειρά εμφανίσεως οι μαθητές:
Πανώριος Άγγελος (Στρατιώτης), Κωνσταντινίδης Χρήστος (Στρατιώτης), Δαλέκος Ελευθέριος (Εύζωνος), Καπουσουζή Ζωή (Μάνα)
- Στο θεατρικό σκετς «**Γυναίκες της Πίνδου**» συμμετέχουν οι μαθήτριες: Λιάρου Χριστιάννα (Μάνα), Σιούλα Αντωνία, Κολτσίδα Μαρία-Δέσποινα & Κοντονάσιου Ευγενία (Κόρες).
- Η γιορτή πλαισιώνεται από το χορευτικό τμήμα του Σχολείου μας, με το τραγούδι «**Γυναίκες Ηπειρώτισσες**», σε στίχους Πυθαγόρα και μουσική Γ. Κατσαρού. Συμμετέχουν οι μαθήτριες:
Νικολιά Θεοδώρα, Βαλκάνου Φοίβη, Στεφανία Γκέκα, Κιουλαφή Χριστίνα, Κοντονάσιου Ευγενία, Κωστοπούλου Ελπίδα, Μακρुकώστα Εύη, Ντόσκα Μέλια, Παπουτσάκη Δήμητρα & Ψύχου Βασιλική- Δέσποινα.
- **Δοξαστικό**

Εθνικός Ύμνος

Την επιμέλεια της γιορτής έχουν οι καθηγητές:
Γιούργαλη Χριστίνα, Καρατζά Μαρίνα (κείμενα, απαγγελίες, θεατρικά)
Καλογεροπούλου Χριστοδούλη (διδασκαλία χορωδίας)
Οικονόμου Ευσταθία (πρόβες χορευτικού)
Σκαλτσάς Ηλίας (τεχνική υποστήριξη)

Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Διδασκόντων, τη Δ/ντρια κ. Κωνσταντίνου Ε., την κα Τζουρτζιώτη Κ., τον φύλακα του σχολείου μας, κ. Βασιλόπουλο Ν. και τους καθαριστές μας για την πολύτιμη βοήθειά τους.
Ευχαριστούμε, επίσης, τους μαθητές: Ελ Αζάμπ Άγγελο, Καλεντερίδη Αιμίλιο, Σιούτα Ανδρέα και Φούτρα Παναγιώτη για τη βοήθεια που προσέφεραν στην τακτοποίηση και διακόσμηση της Αίθουσας Εκδηλώσεων.



15. Οπλίτες μεταβαίνουν στο Ελληνοϊταλικό Μέτωπο

*«Κάνω να βγω απ' τ' αντίσκηνο,
μα τη στιγμή εκείνη,
κάτι σαν βλήμα μ' έκανε,
που λες, να τυναχτώ,
μα είχε βρει το φυλαχτό....
Το φυλαχτό που μου 'δωσες,
το εικονισματάκι».*

*Δημήτρης Γιαννουκάκης, Η τιμημένη στολή
(Απόσπασμα)*



**5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
«ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ»**

«Με την ευχή της Μάννας...»

28η Οκτωβρίου 1940



Αγία Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024